

* Lưu ý : Phụ huynh cho các bé luyện đọc các vần, từ và câu, sau đó hãy đọc cho các bé viết lại một số vần, từ và câu đó vào vở nháp (7)

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI TUẦN 18.

Đọc từ:

trái mít,	chữ viết,	con vịt,	đông nghịt,	thời tiết,
hiểu biết	chuột nhắt	lưới ván	trắng muốt	tuốt lúa
vượt lên	ẩm ướt	chơi cầu trượt, chót vót		bát ngát,
con sóc	trau chuốt	mải miết	múi mít	thân thiết,
bác sĩ	hạt thóc	Việt Nam	buột miệng	siết chặt,
phát cờ	gặt lúa	viên ngọc	bản nhạc	nóc nhà,
bịt mắt	vuốt ve	đông nghịt	mượt mà	bàn viết,
trượt băng	lần lượt	Tiếng Việt	chuột nhắt	con vạc.
tiêu diệt	nghịch ngã	thiết tha	vuốt ve	xanh mướt
tiết canh	lạnh buốt	sấm sét	tinh khiết	mái tóc,
tuột tay	cạn kiệt	bóc lột	trượt chân	thịt nạc,
nóc nha	đi học	vòng bạc	quả mít	đọc báo,
thướt tha	rét buốt	viết bài	con sóc	máy tuốt lúa
một chục bát		chuột nhà và chuột đồng		
vừa vui vừa học		xe cộ đông nghịt	đôi bạn thân thiết.	

Đọc câu:

- Một giờ có sáu mươi phút.
- Vận động viên vượt chướng ngại vật.
- Chuột rình ăn trộm đồ ăn, Mèo nhảy ra vồ nhưng vồ trượt, thế là Chuột chạy mất.
- Sóc, Nhím và Thỏ cùng vui hát dưới ánh trăng theo tiếng nhạc rừng.
- Bạn Mai sau khi học bài xong, bạn lấy báo đọc cho ông bà nghe.
- Chợ Tết đông vui và náo nhiệt, bé cùng mẹ đi mua sắm bánh tét, bánh chưng và mút tết về chuẩn bị đón năm mới.
- Ngày chủ nhật, em được bố mẹ cho đi chơi ở cung văn hóa thiếu nhi.

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI TUẦN 19.

Đọc từ:

lợ mực	xúc xác	tắc đất	súc miệng	tức ngực
cây trúc	sắc sỡ	quả gấc	màu sắc,	ăn mặc
giấc ngủ,	nhắc chân,	ruộng bậc thang,		cần trúc
lực sĩ,	bực mình,	ruốc thịt,	tắc đường,	máy xúc
cúc vạn họ, tổ quốc,		nhược điểm,	sâu sắc,	nóng nực
thợ mộc,	việc làm,	ngọn đuốc,	con ốc,	vực thẳm
đạo đức,	gốc cây,	đôi guốc,	khổ cực,	ngộ độc.
thuộc bài,	uống thuốc,	xem xiếc,	rước đèn,	cá diếc
dân tộc,	bó buộc,	công việc,	cái lược,	thước ke
đánh giặc,	gốc cây,	bậc thềm,	vỉ thuốc,	bàn tiệc
luộc rau,	thác nước,	bắc cầu,	vượt dốc,	bước chân
cốc nhựa,	nước ngọt,	cái lược,	một chục trứng,	
trâu húc nhau.	đồng hồ báo thức,	chúc mừng năm mới.		

Đọc câu :

- Ông cha ta từ ngàn xưa đã đánh giặc để giữ từng tấc đất.
 - Chú gà trống đánh thức mọi người dậy sớm.
 - Đêm trung thu, bố cho em đi xem xiếc và xem rước đèn.
 - Cô đứng trên bục giảng bài. Mẹ mua xúc xắc cho bé.
 - Ngày nào đi học em cũng thuộc bài và được cô khen.

- Mẹ đi chợ mua cá diếc về nấu riêu. Bố treo bức tranh lên tường.

Khi đi đội cả nhà đi

Khi về đóng cửa từ bi mà nầm.

Là con gì ?

Quê hương là con diều biếc

Chiều chiều con thả trên đồng

Quê hương là con đò nhỏ

Êm đềm khua nước ven sông.

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI TUẦN 20.

Đọc từ:

lạch bạch, nặng chịch, trắng bệch, đứa nghịch, lúa mạch,
thách thức, xích mích, mắt xếch, sách vở, mũi hέch,
chích thuốc, cây bạch đàn, bịch thóc, về đích,
trình bày, kịch nói, dự tiệc, mách bảo, du lịch,
chim chích, nước sạch, thuộc bài, đọc sách, nuôi tiếc
diễn kịch, xích xe, đường ngôi lệch, vui thích
chênh chêch, sạch sẽ, phích nước, con chạch,
nạp thẻ, thích thú, chiến dịch, lệch lạc, cuộc họp
gom góp, giấy nháp, cạp rổ, chóp núi, con cọp,
sắp sửa, cắp sách, cá mập, tấp nập, ngăn nắp,
gặp gỡ, bập bênh, lóp ngóp, rạp xiếc, tập múa,
sắp sửa, lấp liếm, chữ thập đỏ,
mái ngói đỏ tươi, ông em tóc bạc, cây thược dược
em bé xinh xắn, vườn rau xanh tốt, tiếng suối ngân nga,
cuốn sách đạo đức, cây cối khẳng khiu.

Đọc câu:

- Bố treo bức tranh lên tường.
- Ở miền Bắc, mùa đông rất lạnh.
- Anh ấy chạy về đích đầu tiên. Nắng chiếu chênh chêch.
- Những cây bạch đàn lớn rất nhanh. Mẹ tôi mời khách uống nước.
- Ngày nào đi học em cũng thuộc bài.

- Bố em đi du lịch về mua một chiếc phích nước mới.
- Chủ nhật, bố mẹ cho chị em Bình đi xem xiếc, chị em Bình thích lắm.
- Mùa xuân cây cối đậm chồi nảy lộc.
- Chú em là bộ đội canh giữ vùng biên giới của Tổ quốc.
- Sau khi học bài xong em giúp mẹ nhặt rau và quét dọn nhà cửa.

Hòn gì từ đất nặn ra

Đem vào lò lửa nung ba bốn ngày

Khi ra má đỏ hây hây

Cùng cô chú thợ đi xây cửa nhà ?

Là cái gì ?

Em cầm tờ lịch cũ

Ngày hôm qua đâu rồi ?

Ra ngoài sân hỏi bố

Xoa đầu em bối cười.

BÀI ÔN TẬP TIẾNG VIỆT CUỐI TUẦN 21.

Đọc từ:

bánh xốp,	hợp tác,	lớp học,	lễ phép,	búp măng,
sấm chớp,	xếp hàng,	bắt nhịp,	bếp lửa,	nhiếp ảnh
xinh đẹp,	thiếp mời,	giàn mướp,	mắt híp,	chữ đẹp,
gạo nếp,	lốp xe,	hộp sữa,	nối tiếp,	khớp xương
khép cửa,	lặn ngụp,	con rệp,	lộp độp,	núp bóng,
đuổi kịp,	giúp đỡ,	nghề nghiệp,	túp lều,	cá chép,
thắp sáng,	tiếp tục,	cướp cờ,	nườm nượp,	rau diếp,
nộp bài,	chụp đèn,	sửa soạn,	tôm tép,	tiếp nối,
múa sạp,	hội họp,	thóc lép,	nhóm bếp,	tiếp khách,
quả mướp,	khiếp sợ,	chụp ảnh,	sự nghiệp,	thẳng tắp,
hợp nhạc,	lộp bộp,	chiêm chiếp,	kẹp tóc,	khủng khiếp
búp sen,	bắt nhịp,	xếp hàng vào lớp,	giúp đỡ các bạn.	

Đọc câu:

- Mẹ thổi xôi bằng gạo nếp rất ngon.
- Nhà Lan có một giàn mướp rất nhiều quả.
- Chú của em là một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng.
- Các bạn nữ lớp em đang chuẩn bị khớp nhạc cho ngày mai biểu diễn văn nghệ.
- Lớp em có mười hai bạn gái và mười chín bạn trai.

Trường TH Lê Thị Hồng Gấm

- Cô giáo dặn chúng em đi học về phải biết chào hỏi người trên.
- Trời lạnh các bạn ra vào nên khép cửa lớp lại.
- Nghỉ hè, em được bố mẹ cho đi tham quan ở Vịnh Hạ Long.